

Welkom!

... Bij deze expositie van Kunst&Kerk.
In deze folder krijg je in woord en beeld een inkijk
bij de kunstwerken met het thema:
KRACHT BRON

De kunstwerken zijn gemaakt door 7 kunstenaars
en creatieve mensen uit de regio van Kootwijkerbroek.
De makers hebben het verlangen om beelden
te scheppen en medegelovigen hierin te betrekken.
Graag laten we jullie kennismaken met deze
kunstwerken. We hopen dat kunst vernieuwend
of indrukwekkend van invloed mag zijn.

We wensen een ieder veel aandacht
en kijkplezier toe!

Hartelijke groet van,
de makers van Kunst&Kerk

Informatie

Over de activiteiten en de exposities van Kunst&Kerk
kun je meer informatie vinden op www.kunstenkerk.nu

Giften

Voor onze activiteiten zijn we afhankelijk van giften.
Wil je ons steunen in de onkosten, zoals drukwerk en site?
Wij zien uit naar je bijdrage, te doneren bij één van de
deelnemende makers.

Wil je ook meedoen?

Teken, schilder, fotografeer of beeldhouw jij graag
of maak je bijvoorbeeld gedichten?
Vind je het leuk om thema's over
geloven en de Bijbel te verbeelden?
Je bent welkom om met ons mee te doen!
Stuur een mailtje naar info@davitha.nl.

Colofon

Fotografie: door de makers
Vormgeving: Davitha van de Kuilen
Kunst&Kerk makers: Hennie Ansink, Thea Lagerweij,
Dita Jansen (penningmeester), Wilma van den Top,
Rida van Triest, Davitha van de Kuilen (voorzitter).

KRACHT BRON

STILLE TIJD
BLIK OP DE BRON
KIEMKRACHT
BRON

KRACHT
VERSTAND TE BOVEN



Kunst&Kerk
2022

Titel: Blik op de Bron
Davitha van de Kuilen (www.davitha.nl)
Acryl op doek, 40x40cm.

Alsof je door een verrekijker kijkt, inzoomen
op dat wat ertoe doet. Bij de Bron, daar wil ik zijn.
Geplant bij het water.



Titel: Het verstand te boven I
Wilma van den Top
Acryl op paneel, ø100 cm
Ronde vorm, oneindig.

Met een richting naar boven en beneden.
Blauw als kleur van het hemelse.
Schaduw van een bladerdak.



Titel: Krachtbron
Hennie Ansink (aquaflower1@gmail.com)
Olieverf op doek, 40x60cm.

De Bijbel de beker en het brood zijn een krachtbron.
De Bijbel het Woord van God is een bron van leven, vergeving, troost en
kracht. Het leert ons hoe wij moeten leven om God lief te hebben boven
alles en onze naaste als ons zelf. Het brood en de beker als teken van het
heilig avondmaal. Jezus zegt: "Eet en drinkt tot Mijn gedachtenis." Wij mogen
dit gedenken doordat Hij voor ons is gestorven om ons van de zonden te
bevrijden. Jezus is opgestaan en Hij leeft! Door Hem mogen wij eeuwig leven.

Titel: Krachtbron
Hanny van Ee
Acryl op doek, 60x100cm.

Het rad van de wereld (bruin grijs rad)
draait ons mooie bespiegelingen voor.
Gelukkig is God er ook (blauw rad) en
Jezus Christus (geeld rad) als zon en
schild (Ps.84). Deze staan met elkaar in
verbinding en ze zoeken verbinding met
de mens, door middel van de Heilige
Geest en het evangelie. Onze
denkbeelden maken plaats voor wat er in
Het Woord geschreven staat, de raderen
vliegen het hoofd uit! Kracht, liefde en
bevrijding komen daarvoor in de plaats,
zo kunnen wij God en de medemens
liefhebben (rood kloppend hart).
Daardoor worden wij open brieven (Kor.
3:3). Wie in mij gelooft... Stromen van
levend water zullen uit zijn binnenste
vloeien (Joh 7:37-38). Ryl op doek, 60 x



Titel: Krachtbron
Thea Lagerweij
Acryl op doek, 70 100cm.

Als je je begeeft op het terrein
van de Heilige Geest
zul je merken dat je vrede,
bevrijding en genezing gaat ervaren,
dat het Licht gaat heersen.

Titel: Stille tijd
Dita Jansen
Acryl op doek, 50x60cm.
Tekening met een potlood,
verf met een penseel,
zo vloeit het
op een doek samen
tot een beeldend geheel.



Titel: Kiemkracht
Rida van Triest
Olieverf op doek, 30x40cm
Kastanjes onder onze kastanjeboom..
Altijd weer een wonder op zich.
Ze liggen daar glanzend in de herfstzon.
Op weg naar een nieuw leven.